

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ  
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

- 2009 -





† **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,**  
 ἐλέω Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς  
 καί πάσης Κύπρου.

Παντί τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι τῆς Ἀγιωτάτης Ἀποστολικῆς  
 Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν  
 Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ μετά πάντων ἡμῶν.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χριστός Ἀνέστη»!

Τό παράδοξο σκότος, πού συγκάλυψε τήν αἰσχύνη τῆς θεοκτόνου πόλεως, διαλύεται σήμερα μέ τό λαμπρό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ σεισμός καί ἡ ταραχή τῆς φύσεως, ἀντίλαλος τῆς κραυγῆς τοῦ Σταυρωθέντος, συντελοῦν στόν ἀνακαινισμό τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ἡ κατηγορία τῶν παρανόμων ὅτι «ἐαυτόν Θεοῦ υἰόν ἐποίησεν» (Ἰω. ιθ', 7) καταρρίπτεται ἀπό τήν ὁμολογία τοῦ κεντυρίωνος: «Ἀληθῶς οὗτος υἱός ἦν Θεοῦ» (Μάρκ. ιε', 39). Γι' αὐτό καί «ὁ Θεός αὐτόν ἀνέστησε λύσας τάς ὠδῖνας τοῦ θανάτου» (Πράξ. β', 24). Τό πλήθος των, «ἵνα ἡ Γραφή πληρωθῇ», πληρώνονται καί ἐπαληθεύονται.

«Ὁρθρίζοντες ὄρθρου βαθέος», μαζί μέ τίς Μυροφόρες, ἀκοῦμε καί ἐμεῖς τό χαρμόσυνο μήνυμα ὅτι «ἠγέρθη ὁ Κύριος». Τό μήνυμα τοῦτο διατρέχει γιά δύο χιλιάδες χρόνια ἔθνη καί λαούς. Κομίζει φῶς καί ἐλπίδα στόν ἄνθρωπο. Δίνει ἀπαντήσεις σέ πολλά μεταφυσικά ἐρωτήματά μας:

- Τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἡ εὐγλωττότερη ἀπάντηση στό τραγικό ἐρώτημα «Θεέ μου, Θεέ μου, ἵνατί με ἐγκατέλιπες;» (Ματθ. κζ', 46). Ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ δικαίου ἔχει χαρακτῆρα προσωρινό. Ἡ σιωπή τοῦ Θεοῦ εἶναι πρόσκαιρη. Τελική ἔκβαση τοῦ θείου πάθους ἦταν ἡ νίκη καί ὁ θρίαμβος. Νίκη καί θρίαμβος εἶναι τό τέλος καί κάθε ὑποθέσεως, πού διεξάγεται καί βιώνεται μέσα στό πνεῦμα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου.
- Ἡ Ἀνάσταση ἐκφράζει τή νέα δημιουργία, ἡ ὁποία μεταποιεῖ τό φθαρτό σέ αἰώνιο καί τό θνητό σέ ἀθάνατο. «Δεῖ γάρ τό φθαρτόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καί τό θνητόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν» (Α' Κορ. ιε', 53), κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι κίνηση ζωῆς. «Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν».
- Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ τρανότερη ἀπόδειξη τῆς ἀδυναμίας τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς νά ἐξηγήσει τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τοῦ κόσμου τούτου, καί διακήρυξη τῆς ἀναγκαιότητας ἐμπιστοσύνης πρός «τόν δυνάμενον σώζειν ἡμᾶς ἐκ θανάτου». Οἱ Μυροφόρες ἦλθαν σήμερα πρός τόν τάφο, παραμερίζοντας τίς ἀντιρρήσεις τῆς λογικῆς. Ἡ λογική ἔλεγε ὅτι τό ἐγχείρημα ἦταν ἀδύνατο, ὁ λίθος τοῦ μνημείου τεράστιος, οἱ φύλακες παρόντες, ὁ φόβος παντοῦ. Καί ὅμως, «ὁ λίθος κεκύλισται, ὁ τάφος ἠνέγκται, ὁ Χριστός ἐγήγερται». Ἡ Ἀνάσταση ἀνέτειλεν ἔξω ἀπό τά ἀνθρώπινα μέτρα καί τούς ὑπολογισμούς. Καί ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί βιώνουμε τόν πόνο, τό φόβο, τό θάνατο. Πιστεύοντας, ὅμως, στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὑπερβαίνουμε τά ἐμπόδια, πού θέτει ἡ λογική μας, καί, ἐκδηλώνοντας περίτρανα τήν ἐμπιστοσύνη μας στό πρόσωπό Του, ξεπερνοῦμε ὁποιαδήποτε φοβία σκιάζει τή ζωῆ μας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Γιορτάζουμε καί ἐφέτος τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σέ συνθήκες κατοχῆς τῆς πατρίδας μας, προσφυγιάς τοῦ λαοῦ μας καί ἀνασφάλειας, λόγω τῆς παρουσίας δεκάδων χιλιάδων τουρκικῶν στρατευμάτων καί ἑκατοντάδων χιλιάδων ἐποίκων. Ἡ καλή θέληση τῆς πλευρᾶς μας ὄχι μόνο δέν ὀδήγησε σέ λύση, ἀλλά ἀποθράσυνε τελείως τήν κατοχική δύναμη, ἡ ὁποία, μέσω τοῦ ὑποτελοῦς κατασκευάσματός της στά κατε-



χόμενα, προβάλλει συνεχώς νέες αξιώσεις. Καί ἡμεῖς, «κεκοπιακότες ἐκ τῆς ὁδοιπορίας» τῶν τριανταπέντε ἐτῶν τῆς προσφυγιάς, ἀδυνατοῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν. Περιήλθαμε σέ μιᾶ ἐθνική νωχέλεια καί ἀδιαφοροῦμε γιά τά τεκταινόμενα γύρω ἀπό τό ἐθνικό μας θέμα. Καί τό χειρότερο: Παραδοθήκαμε στόν κατήφορο, στή σήψη καί στή φθορά. Οἱ πρωτοφανεῖς βανδαλισμοί μετὰ ἀπό ποδοσφαιρικούς ἀγῶνες, ἡ προϊῶσα ἔξαρση τῆς μαθητικῆς καί νεανικῆς παραβατικότητας, οἱ καθημερινές ἀνατινάξεις αὐτοκινήτων καί οἱ ἐμπρησμοί ὑποστατικῶν, ἡ ἀμφισβήτηση θεσμῶν, ἡ χαλάρωση τῶν ἠθῶν, εἶναι ἀνησυχητικές ἐνδείξεις σήψης τῆς κοινωνίας μας.

Ἐνας λαός, ὅμως, πού διεξάγει ἀγῶνα ἐθνικῆς ἐπιβίωσης, δέν μπορεῖ νά ἐκδαπανᾶται στά εὐτελεῖ. Ἡ ἐπιτυχῆς ἔκβαση τοῦ ἀγῶνα μας εἶναι δύσκολη, ἀκόμη καί ἂν ὅλοι μαζί διαθέσουμε ὅλες μας τίς δυνάμεις πρὸς τό σκοπὸ αὐτό. Εἶναι, ὡς ἐκ τούτου, ἐπιτακτική ἀνάγκη ὄχι μόνο ἐπικέντρωσης στό ἐθνικό μας πρόβλημα, ἀλλὰ καί ἀξιολογικοῦ ἐπαναπροσανατολισμοῦ τῆς κοινωνίας μας.

Ἡ Ἐκκλησία, μέ τὴ διδασκαλία καί τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, δέν μᾶς παρέχει μόνο τό θεολογικό καί σωστικό μήνυμα αὐτοῦ τοῦ γεγονότος. Μᾶς προσφέρει, συγχρόνως, καί τὸν τρόπο, γιά νά ἀναστηθοῦμε ἀπό τὴ χαμερπὴ ζωὴ καί νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τά δεσμά τῆς φθορᾶς.

Μέ πατρική εὐθύνη καλοῦμε ὅπως ὅλοι δείξουμε ἀντοχή στό χρόνο καί ὅπως μὴν καμφθοῦμε ἀπὸ τίς δυσκολίες. Νά παραμείνουμε ἀμετακίνητοι σέ διεθνῶς ἀναγνωρισμένες ἀρχές, γιά νά μπορέσουμε νά ἔχουμε τὴν ὑποστήριξη τοῦ διεθνοῦς παράγοντος. Ἐάν ὅλοι μιλοῦν γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, γιά δικαίωμα ἐγκατάστασης, παρουσίας καί διακίνησης στήν ἴδια τὴ χώρα τους, ἂν ὑπερασπίζονται τό δικαίωμα τῆς μιᾶς ψήφου γιά κάθε ἄνθρωπο, θά εἶναι δύσκολο νά τά ἀρνηθοῦν γιά μᾶς, ἂν ἡμεῖς δέν τά ἐγκαταλείψουμε. Θεωροῦμε ὅτι τυχόν ἀποδοχὴ παρεκκλίσεων ἀπὸ τό εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο, ἔστω καί ἐπὶ προσωρινῆς βάσεως, θά ἀποβεῖ ὀλέθρια γιά τὴν πλευρά μας καί θά ὑπονομεύσει τὴ συνέχιση τῆς παρουσίας μας στή νῆσό μας. Ἡ Τουρκία, πρὶν ἐκπνεύσει ἡ χρονικὴ προθεσμία πού θά τεθεῖ, θά προχωρήσει σέ νέα τετελεσμένα. Ἐχομε ἤδη πικρὰν πείραν ἀπὸ τὴν ἀθέτηση ἐκ μέρους τῆς κάθε συμφωνίας. Θά πρέπει, λοιπόν, νά παραμείνουμε ὅλοι ἐνωμένοι ὡς ἕνας ἄνθρωπος, βοηθώντας ἕτσι τὴν Κυβέρνησή μας, ὥστε νά ἐμμεῖνι καί αὐτὴ στίς πανανθρώπινες ἀρχές καί στή διεκδίκηση τῶν δικαιῶν μας.

### Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων παίρνει νόημα μόνο μέ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἀνάσταση δίνει μιᾶ μόνιμη χαρά, τὴν ὁποία «οὐδεὶς αἶρει ἀφ' ἡμῶν». Γιά ὅλους ἐμᾶς, πού πενθοῦμε γιά τό θάνατο δικῶν μας ἀνθρώπων, πού κηδεύουμε ἀκόμη ἀγνοουμένους, πού νιώθουμε τὴ φθορὰ νά μᾶς ἀπειλεῖ, πού ἀνησυχοῦμε γιά τὴν πατρίδα μας, ὁ ἀστραπηφόρος ἄγγελος διαμηνύει: «Παύσασθε τῶν δακρύων». Καί ὅπως ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, διαβεβαιώνει: «Ἀνέστη Χριστός καί τὴν φθορὰν τῆς φύσεως εἰς ἀφθαρσίαν μετήγαγε». Φτάνει ἡμεῖς νά μὴν παραδοθοῦμε στή φθορὰ καί στήν ἀπραξία.

Δεῦτε, λοιπόν, λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός καί εἰσέλθετε πάντες εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου ἡμῶν!

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,  
Ἅγιο Πάσχα 2009.

Μετά πατρικῶν ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι εὐχῶν

*Ὁ Κύπρος Χριστόσεως*

ΣΗΜ.: Οἱ Ἐφημέριοι καθίστανται ὑπεύθυνοι γιά τὴν ἀνάγνωση τῆς Ἐγκυκλίου μετὰ τό ἐωθινὸ Εὐαγγέλιο καί τό «Χριστὸς Ἀνέστη» καί ὅποσδήποτε πρὸ τῆς μεγάλης συναπτῆς, στήν ἐξέδρα, ὅπου θά τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως.



---

Τύποις: Τυπογραφεία Ι.Γ. Κασουλίδης & Υίός Λτδ

